

# Ginkgo



Julen 2002



**Brug  
tandtråd** En mors bøn til en  
løssluppen teenager

## 2003 - FØDSELSDAGE

Nu med Carl, Daniel og Julie



Hel familie udstillet over  
for Hr. og Fru Danmark



Befri Willy observeret i  
nynorsk have-bassin



Vores indspiste medarbejder, K. Kringelbach var til fest. Således hørte han hotelfruens tale til konfirmanden:

## Kære Liv

Du er jo nærmest voksen nu. Det er i hvert fald det man altid siger, når nogen bliver konfirmeret. Men lad mig fortælle dig, at jeg ikke følte mig rigtig voksen før jeg var omkring de 40. Nogle vil måske mene at jeg stadig mangler et stykke. Nogle bliver det aldrig.

Men uanset hvordan du takler dit liv, er der et par råd jeg vil give dig med på vejen. Og jeg vil benytte mig af chancen, når nu du sidder ned, hører efter og tier stille. Det er ikke hver dag.

Vær ikke bekymret for fremtiden. Eller vær det, men du bør vide, at det er omtrent ligeså effektivt som at løse 2. grads ligninger ved at tygge tyggegummi. De virkelige problemer i dit liv bliver højst sandsynligt ting, som det aldrig faldt dig ind at bekymre dig om. Sådan nogle, der kommer som lyn fra en klar himmel.

**Syng.** Nyd kraften og skønheden i din ungdom. Du kommer ikke til at forstå hvor godt det var, før kraften og skønheden blegner. Men om 20-30 år vil du se på billeder af dig selv, og det går op for dig hvor mange muligheder der lå foran dig, og hvor godt du så ud.

Gør noget hver dag der skræmmer dig.

Vær ikke skodesløs med andre menneskers hjerter.

Hav ikke tålmodighed med dem der er skodesløs med dit.

**Brug tandtråd.** Spild ikke din tid med misundelse og smålighed.

Nogle gange er du foran, andre gange er du bagefter. I det lange løb er det kun dig selv, du konkurrerer imod.

Husk de komplimenter du får. Glem fornærmelserne. Hvis du finder ud af hvordan man gør, så kom og fortæl mig det.

Gem dine gamle kærlighedsbreve. Smid dine gamle kontouttog ud.

**Stræk ud.** Gå i bad – men ikke alt for tit, og heller ikke alt for længe, i hvert fald ikke, mens du bor hjemme.

Lad være med at få dårlig samvittighed, hvis du ikke ved, hvad du vil gøre med dit liv. De fleste ved ikke hvad de vil, før de er midt i tyverne. Nogle af de mest interessante mennesker jeg har stødt på, ved det stadig

ikke, selv om de er på min alder.

**Leg.** Find dig et arbejde med legemuligheder.

Alt er hvad man gør det til, og kan være helt modsat, set med forskellige øjne. Et kedeligt arbejde kan gøres sjovt, og et sjovt kan gøres kedeligt. Det er din indstilling, der gør forskellen.

Sørg for at få masser af calcium. Vær god mod dine knæ. Du vil savne dem, når de er væk.

Måske bliver du gift. Måske ikke.

Måske får du børn. Måske ikke.

Måske bliver du skilt som 40-årig, måske vil du danse fandango på din 75. bryllupsdag.

Hvad du end gør, så lad være med at gratulere eller bebrejde dig selv for meget.

De valg du tager er tit tilfældige. Det er alle andres også.

Læs brugsanvisningen, selv om du ikke har tænkt dig at følge den.

Dans, selv om du ikke har andre steder at gøre det end hjemme i stuen.

**Rejs.** Når du er færdig med at gøre oprør, finde dig selv og har været verden rundt, kan du kaste dig over at komme til at kende dine forældre. Vi er ret flinke, og du ved aldrig hvornår du ikke har os mere. Vær også rar mod dine brødre. Det er dem, der mest sandsynligt vil komme og besøge dig, når du bliver gammel eller syg.

Venner vil komme og gå, nogen få er det værd en anstrængelse for at holde fast i. Gør noget selv for at bygge bro over forskellige livstile og geografiske afstande. Jo ældre du bliver, jo mere har du brug for mennesker, der kendte dig, da du var ung.

Forvent ikke, at andre skal hjælpe dig eller forsørge dig. Hjælp andre når du kan, og vær ikke bange for at bede om hjælp når du virkelig har brug for støtte.

Lad være med at mishandle dit hår og din hud for meget. Ellers vil du se ud som 85 når du er 50.

Vær ærlig mod dig selv og andre. Hvis du gemmer dig bag en maske, vil folk hurtigt opdage at du ikke er dig selv. Vær dig selv. På den måde kommer du længst.

Jeg er så glad for at du er min datter, og mange af de ting jeg har sagt, er helt overflødige, for sådan er du jo i forvejen. Men jeg vil ønske, at din vej gennem livet bliver let, ligesom min har været indtil nu.

Nu vil jeg gerne udbringe en skål for Liv, og et trefoldigt hurra.

Liv lenge leve!

*Interviewet med hotelværten udgår med stor fornøjelse.*



Kr. Himmelfartsdag kl. 11.59 var Liv klar til at blive konfirmeret i Jægersborg Kirke af pastor Erik Høeg-Andersen. Vejret viste sig fra sin allerbedste side. 5 pavillioner dannede rammen for familien fra vest og nord, naboer og venner. Ved den efterfølgende middag blev der sunget festsange og nogle blev Millionær for en aften i miniature-flasker og slik. Gaver og penge tilflød konfirmanden i rigelige mængder. Jon lod sig friste af frugt og kage. Andre nød vejret fra sit indkvarteringsområde. Konfirmanden strålede.



## Nye media

Når man sådan modtager sin post og synes at gense nogle af sine nærmeste, ja så bliver man da lidt stolt. Så derfor lader vi lige disse publikationer stå et øjeblik.

Publikation herunder er et Ida-værk, hvor hun så skamløst har brugt Claus, Vibeke og Frederik.



## Nye skud



Oppe i Norge fik vi en lille ny trold, idet Marlen fødte en lille Julie.

I Canada har Shawn og frue forgyldt verden med en lille Daniel, som her hviler sig.

Liv var straks på pletten i Århus for at beføle Maja og Jacobs lille ny ved babyvarmingen i sommers. 1. dec. bar Peter den lille ny Carl til dåb.



Tor er nu NæstÆLDST Skovvejs-barn og kan derfor tælle til 100 (som det ses, startede han med eeeeeen!). Er verdens bedste knuser - og deler gerne ud. Kysser så faderen får usikre ben. Elsker biler, kraner, gravkøer, Byggemand Bob. Vild med at spille og er begyndt at kopiere storebror, og kan således let finde rundt i Playstation og computer-spil. Tager tit til venner og have venner på besøg. Elsker chokoladeæg med ActionMan... er i det hele taget en slikmund som resten af familien.



Jon er nu 10. Ud over stadig at bekæmpe Diablo ser han ud til - her sidst på året - at have fået en Warhammer i hovedet. Dyrker kampsport-dans til Eminem og Basement Jaxx. Svømmer 700 meter til mærke. Går i 4. klasse og cykler hver dag i skole i al slags vejr - og har fundet ud af at man ikke bør bremse med forbremsen alene.

Liv er sprunget ud i sit 15. år, går i 9. klasse og er elevrådsmedlem med mødepligt i skolebestyrelsen. Arbejder på at holde sit værelse beboeligt. Shop-o-holic - med tasker som favorit. Går til Latino HipHop på Flowdance Academy. Er fast weekend-ude-overnatter. Venindernes veninde.



## Husflid og knott

Martine og Åge lagde rum og havebassin til familiens vandrotter (Martine skulle ikke nyde noget), da årets Norgesturné bragte familien til de Gjerdrumske højdedrag. Der var kaldt til familær arbejdsweekend på Mortjernsberget. Der var et gensyn med fætter Lars og familie (som vi senere besøgte i deres fantastiske hus med vue over Oslofjorden). Der var fællesspisning og overnatning på Nedre Mortjernsberg med grill og Kubb-spil (Anna nærlæste reglerne).

Da vi havde sagt farvel til mygg og knott, gik det via BestePapas hytte (ingen fisk!) tilbage til Martine og Åge, der havde arrangeret "overlevelses-tur" til Rome-riks-åsen.



## Endelig en fisk på krogen



Tor og Ida tog bussen og joinedede Anna og Martines familier og fjeldvandrede en lang juli-weekend. Tor var den eneste der fik fisk på krogen, den blev rensset og grillet og spist (kun hovedet blev spyttet ud). De andre måtte leve af fjeld-kiks og medbragt mad.

FOTOS: MARTINE





FOTO: MAJA

## Canadian Royalties in Danish Family-reunion

Eftersommeren bød på et kært besøg af den canadiske kongefamilie, som var på et kombineret familie- og forretningsbesøg. Hanne og Jens havde taget et fantastisk initiativ og inviteret Jørgens familie til reunion i Kejlstrup på Justegården, hvor gårdens frue driver gæstgiveri i de charmerende lokaler. Der blev hilst på, udvekslet minder med Erna og Svends børn og børnebørn

og oldebørn og tilbageværende søskende. Spisningen blev afbrudt af mols-sange og gensyngning af Jørgens konfirmations-sang. Da var ikke et øje tørt. Dagen kunne afsluttes med et kaffebord og et vemodigt farvel. Men det var en trøst at alle var ved fornuftigt helbred. Så forhåbentlig ses vi alle en anden god gang, når de royale igen sætter deres fod i den danske muld.

Kære Familie og Venner:

Tusind tak for al opmærksomhed, gaver og gode ønsker i forbindelse med min konfirmation. I var med til at gøre det til en dag jeg altid vil huske.

Kærlig hilsen LIV

**VI ØNSKER ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET NYTÅR DER SPARKER BAG.**

SPRINGDAMVEJENS  
**HOTEL**

- NU MED BÅDE UDEKØKKEN OG WEBER !